

Sognegård i Stevnstrup

Menighedsrådet i Øster Velling, Helstrup og Grensten sogn ønsker at etablere en sognegård i Stevnstrup.

Menighedsrådsformand Kim Vium Jørgensen fortæller:

Jeg har været medlem af menighedsrådet i 23 år nu. I den periode er der sket meget i vores 3 små sogne. Vi er vokset i Stevnstrup, og der er færre mennesker, der bor rundt omkring kirkerne. Vores 3 kirker ligger ikke der, hvor der bor flest mennesker.

Drømmen om en sognegård

Gennem mange år har der ligget en drøm i menighedsrådet om at etablere en sognegård i Stevnstrup. Vi er en del af sognet, en del af os bor i byen, og vi glæder os over alt det, der sker med Stevnstrup i disse år. Et bysamfund udvikler sig og bliver stærkt og levedygtigt. Der opstår nye sammenhænge, og der er gang i mange fællesskaber. Idrætsforeningen, Munkholmhallen, borgerforeningen, FDF, Forsamlingshus, Skole, Seniorfællesskaber og meget mere. Midt i glæden over de mange ting, der har godt fat i Stevnstrup, drømmer vi om, at der også vil komme en sognegård. Et hus, som kan danne rammen om konfirmandundervisning, juniorkonfirmander, skole-kirke-samarbejde, kirkekor, babysalmesang, ældrearrangementer, foredrag, kunst og kultur, foredrag og meget mere. Gode rammer, hvor vi som sogn og kirke kan være en del af byens liv og byens aktiviteter. Et sted, hvor præsten kan have kontor og hvor man let kan komme til en samtale. Sognegård som kirkens deltagelse i byens liv og udvikling.

Fra drøm til handling

I mange år har det kun været en fjern drøm. Gennem det seneste år har vi taget fat på en proces for at gøre drømmen til virkelighed. Siden april har vi arbejdet på at

samle tankerne og afprøve mulighederne. Vi har fundet det sted, hvor vi gerne vil bygge. Vi har været i samtale med ejeren af grunden, vi har fået et par mæglere til at vurdere handelsprisen, og så har vi ansøgt de kirkelige myndigheder om at måtte købe grunden. Alt det er lykkedes, og lige nu er vi i gang med en proces hos kommunen, der handler om at få godkendt mulighederne for at bygge en sognegård på grunden ved siden af pizzeriaet på hovedgaden i Stevnstrup.

Hvem betaler den slags?

Kirker og sognegårde i Danmark finansieres gennem kirkeskatten. I Randers kommune samles kirkeskatten hos provstierne, der så fordeler pengene til de ting, der anses for mest nødvendige. Præcist som på alle andre budgetter kan man ønske sig noget nyt. Det har vi gjort, og nu er der velvilje for projektet. Vi skal selv sælge den agerjord, der ligger ved præstegården i Øster Velling, og så kan vi over en årrække få del af kirkeskatten til at betale sognegården. På den måde fordeler de kirkelige myndigheder skattepengene mellem kommunens kirker, så vi ikke vil opleve en stigning i kirkeskatten ved, at det denne gang er Stevnstrup, der skal bygges i.

En del af byen og et supplement til det, der sker i forvejen

Kan vi placere sognegården, så den hænger sammen med Stationsvej? Kan vi bruge udsigten? Kan vi skabe et byrum ud mod gaden, som alle vil kunne få glæde af? Kan vi få mange fra byen og sognet til at tænke med? Kan vi hjælpe hinanden i sognet til at udvikle sognegården og omgivelserne, så der bliver et frugtbart naboskab og fællesskab med alt det, der sker i forvejen. Alt det og meget mere drøfter vi lige nu. Vi har fået et par rådgivere til at hjælpe os i projektet, så vi får overblik og tegninger, og hvis kommunen giver grønt lys til det videre arbejde, vil vi også invitere sognet til at tænke med.

Vi er på vej

Projektet er nyt, og samtidig er vi godt på vej. Hvis du har lyst til at gøre opmærksom på gode ideer og muligheder, må du altid gerne prikke til præsten eller til en af os fra menighedsrådet. Vi glæder os til fremtiden og håber, at I alle vil være med til at skabe den og fylde de rammer, vi måske får til at virke til gavn for sognet og byen.

Menighedsrådet i Øster Velling, Helstrup og Grensten sogn