

## Engle - de milde og vilde

**Foredrag ved Marianne Hesselholt**

**Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.30** i konfirmandstuen i Øster Velling præstegård

Kan man holde foredrag om engle? Egentlig ikke, siger Marianne Hesselholt - for i foredragets fornuftssprog forsvinder englene. En engel kan ikke forklares - en engel kan kun besvares. Englene findes ikke på vores vidensliste, de findes kun på vores trosliste.

Marianne Hesselholt vil i sit foredrag forsøge at vise, hvordan vi måske alligevel kan nærme os dem og få en fornemmelse af deres væsen. Vi vil møde dem, sådan som de store digtere og kunstnere har forestillet sig dem og som de har fremstillet dem i deres værker. Navnlig i de gamle religiøse fortællinger lyser englene helt klart, og bl.a. her vil vi søge dem og helt sikkert finde dem.

Vi vil desuden se en lang række fremstillinger af engle, sådan som billedkunstnerne gennem tiden har forestillet sig dem. Det er troens engle. Men der er også en anden slags engle, som vi kan kalde "hverdagens engle" - og dem vil vi også komme ind på. Det er der, hvor vi bliver en slags engle for hinanden. På godt og ondt, for ikke alle engle er lige gode.

Vi skal også høre om levende mennesker, som er overbeviste om, at de har mødt engle i deres eget liv og som har fortalt om det. Det gælder f.eks. digteren Ingemann, der flere gange i sit liv oplevede nærkontakt med Guds engle.

Marianne Hesselholt, cand. mag og forfatter, debuterede i 1988 med Fussingøspillet: Og lyset frembryder. Var indtil 1996 gymnasielærer og har siden levet som fuldtidsforfatter og foredragsholder. Hun har skrevet en række romaner, heriblandt en trilogi om de tre danske salmedigtere Kingo, Brorson og Ingemann, et par børnebøger og to novellesamlinger. Har de senere år rejst med foredrag og oplæsning i hele landet.