

KIRKEBLADET



ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE

Nr. 2

Juni, Juli, August 2010

47. årg.



Først skal der lyde et tillykke til årets konfirmander

Forsiden viser et udpluk af de kors, konfirmanderne har lavet. De pyntede kirkerne i påsken.

Konfirmandindskrivning

De kommende konfirmander får brev med hjem fra skole efter sommerferien. Der vil stå, hvornår der er konfirmandindskrivning. Hvis der er konfirmander, der ikke er elever på Munkholmskolen, bedes de henvende sig til præsten, Laila Hansen.

Konfirmationer i år 2011-2018

Konfirmander og forældre kan selv vælge i hvilken af pastoratets kirker, konfirmationen afholdes. Vi fejrer konfirmation i Grensten kirke Bededag og konfirmation i Øster Velling og Helstrup kirke 4. søndag efter påske. Valgfriheden medfører at vi først, når alle har besluttet, hvor de vil konfirmeres, kan vide hvor mange konfirmationsgudstjenester, vi skal fejre – og på hvilke klokkeslæt. Det vil kunne variere fra år til år, alt afhængig af hvor mange 7. klasser der er i pågældende årgang, og om man nu i fællesskab prioriterer at blive konfirmeret klassevis eller vælger ud fra ønsket om kirke.

Her er en oversigt over konfirmationsdatoerne frem til år 2018

<i>Konfirmation i Grensten kirke, Bededag</i>		<i>Konfirmation i Øster Velling og Helstrup kirker</i>	
2011	20. maj	2011	22. maj
2012	4. maj	2012	6. maj
2013	26. april	2013	28. april
2014	16. maj	2014	18. maj
2015	1. maj	2015	3. maj
2016	22. april	2016	24. april
2017	12. maj	2017	14. april
2018	27. april	2018	29. april



Konfirmanderne fra Øster Velling kirke den 25. april 2010

Konfirmanderne have alle bidraget til kirkebønnen på konfirmationsdagen.
Det blev sådan:

Kære Gud

Tak for mine venner og min familie

Tak for Konfirmationsfesten

Tak for gode gaver, og fordi jeg har fået sådan en dejlig familie.

Tak for gode venner og alt hvad du har givet mig

Vi beder dig

Pas godt på, de tre der døde i en trafikulykke sidste år, så de har det godt hos dig.

Hjælp mig til at få en god uddannelse og et godt arbejde

Jeg vil gerne have et godt liv

Jeg vil gerne have en is

Giv mig en bil

Amen



Konfirmanderne fra Grensten kl. 9.00 den 30. april 2010

Begge hold konfirmander fra Grensten kirke havde bidraget til kirkebønnen på konfirmationsdagen. Det blev sådan:

Kære Gud

Tak Gud for alt hvad du har gjort
for mig

Tak for de gode år

Tak for i dag

Tak fordi min familie har det godt.

Tak fordi jeg føler mig respekteret

Tak for at opfinde konfirmationen,
så vi kan få nogle materielle goder.

Tak for den store dag du har givet mig.

Jeg beder om at den må blive god.

Jeg takker for at jeg har det godt

Vi takker for vores konfirmation.

Og vi håber på en rigtig dejlig dag
med familien

Tak for alle dem vi elsker. Vi beder om
at få et langt og lykkeligt liv sammen
med vores familie og venner.

Vor Herre Lad mig komme i klub snart,
lad mig få lavet en god rapport i
historie og lad mig få mange gaver

Jeg vil følge de ti bud

Jeg beder for konfirmation må gå godt

Amen



Konfirmanderne fra Grensten kl. 11.00 den 30. april 2010

Dette hold konfirmander havde også lavet indgangsbøn og udgangsbøn

Indgangsbøn

Lad os alle bede!

Herre vi er kommet ind i dit hus for at blive konfirmeret.

Og for at bekende vor kristne tro.

Længe har vi glædet os, og forberedt os til denne dag.

Hjælp os til at få en god dag.

Udgangsbøn

Lad os alle bede!

Herre!

Tak for alle de gode råd, du har givet os.

Hjælp os til at huske dem og dig.

Amen

Kirkedigerne 2

Moskuskatost

Den første sommer jeg arbejdede på Helstrup kirkegård blev jeg fuldstændigt betaget af en bakkens mange vilde planter, men specielt en plante gjorde indtryk. En hvid blomst med et fint skær af lyserødt i midten. Knopperne var i mange forskellige lysegrønne farver, og i modsætning til mange andre blomster, havde den både knopper og blomster i forskellige stadier, og den blev ved og ved med at blomstre, det forekom mig hele sommeren til langt hen på efteråret. Duften dejligt gjorde den også. Men hvad hed den???. Ja, jeg det måtte jeg jo kunne få svar på i mine bøger. Men nej, der var den ikke, heller ikke bøgerne i biblioteket kunne hjælpe, eller rettere jeg kunne ikke finde den. Nå, jeg kender en hel del mennesker der ved meget om vilde blomster, men heller ikke der, var der gevinst. Mystik, og det blev mere og mere spændende. Ja, så går man over til at spørge alle man kommer i nærheden af. Bingo, ikke nok med at han viste hvad den hed, han havde den også hjemme i sin have.

Moskuskatost eller på latin *Malva moschata*.

Den er sjælden i Danmark, men er i samme slægt som vores almindelige katost, der har rosaviolette blomster, og som findes overalt.

Det er en stauede, der bliver 50 til 80 cm høj, vokser i næringsfattig jord, og formeres ved frø.

Nogle år blomstre den så rigtigt, at den tapper sig selv for energi og dør. Det må være det, der skete for en stor del af planterne i sommeren 2007, for den har ikke siden været i så stort et antal. Men den har været på bakken både 2008 og 2009. Vi kan jo håbe på at i år, har de overlevende planter formeret sig så meget, at det bliver moskuskatostår. Så hold øje godt øje bakken!

Jytte Christensen

Tak til K. Ingemann Schnetler, der løste mit mysterium, næste gang går jeg direkte til dig.

Vi har fået ny barselsvikar for vores organist

Sara Cristoffanini fik en fast stilling fra 1. maj. Vi ønsker hende tillykke og takker hende for den tid, hun var her hos os.

Vi var så heldige at vi fik en anden organistvikar med det samme. Vi byder velkommen til Karl Åge Selchau-Mark Bech. Han præsenterer sig selv sådan: Mit navn er Karl Åge Selchau-Mark Bech, jeg er den nye barselsvikar for organisten, jeg er 52 år gammel, og bor i Randers. Jeg har spillet orgel siden jeg var 12 år, men har også arbejdet mange år som socialpædagog. Det har været dejligt at kunne kombinere de 2 job med hinanden. De sidste 10 år har jeg udelukkende arbejdet som socialpædagog, samtidig med jeg har været organistvikar i rigtig mange kirker, det har været meget spændende. Jeg glæder mig til at komme i gang med mit arbejde som organist og til at møde jer i kirken.

Vejviser

Fungerende sognepræst

Laila Hansen
c/o Øster Velling Præstegård
Præstegårdsvej 1a, 8920 Randers NV
Telefon: 86 46 70 08
E-mail: laih@km.dk
Træffes efter aftale

Alle henvendelser vedrørende fødsel, dåb, navngivning, dødsfald, vielse, hjemmebesøg osv. kan rettes hertil.

Ved ferie og andet fravær passes embedet af sognepræsten i Langå-Torup: Anna-Christine Elming, der kan træffes på
Telefon: 86 46 10 94.

Gravere:

Øster Velling og Helstrup:
Jytte Christensen
Infanterivej 9, st. tv.
8900 Randers
Telefon: 24 25 38 58

Grensten:
Frank Stæhr Hansen
Liljevej 6, Stevnstrup
8870 Langå
Telefon: 86 46 78 18
Mobil: 20 72 53 14

Alle aftaler vedrørende gravsteder og vedligeholdelse af disse træffes med graveren.

Organist:

Alle tre sogne:
Karl Åge Selchau-Mark Bech
Platanvej 34 2 th
8930 Randers NØ
Tlf. 51 74 83 57

Kirkesangere:

Øster Velling og Helstrup:
Jytte Worre-Jensen
Helstrupvej 13, Helstrup
8900 Randers
Telefon: 86 46 79 99

Grensten:

Tyge Jessen
Stjernevej 11
8930 Randers NØ
Telefon: 28 74 60 13

Menighedsrådsformand:

Øster Velling:
Martin Sørensen
Sønderskovhedevej 6
8870 Langå
Telefon: 86 46 72 61
Mobil: 24 42 32 96
E-mail: mis@dlgmail.dk

Se vore hjemmeside www.grenstensogn.dk

Det er FDF Stevnstrup der uddeler kirkebladet, så hvis I ikke har modtaget et kirkeblad, så kontakt kredsleder René Bay Jensen på telefon 86 46 94 99.

Gudstjenester i Juni, Juli, August 2010

Dato	Øster Velling	Helstrup	Grensten
6. juni 1. s.e.t	10.30		
13. juni 2. s.e.t		10.30	
20. juni 3. s.e.t	10.30		
27. juni 4. s.e.t		9.00*	
4. juli 5. s.e.t	10.30		
11. juli 6. s.e.t		10.30	
18. juli 7. s.e.t	10.30		
25. juli 8. s.e.t	9.00*		
1. august 9. s.e.t		10.30	
8. august 10. s.e.t	10.30		
15. august 11. s.e.t		10.30	
22. august 12. s.e.t	19.00**		
29. august 13. s.e.t	10.30		

*Anna-Christine Elming ** Inger Lise Gram

**Grensten kirke skal gennemgå en
omfattende renovering.
Derfor er kirken lukket indtil midt i oktober måned.**

Kirke bilen kører til gudstjeneste i pastoratet.

Man ringer blot til Randers Taxa på tlf. 87 11 30 30, så bliver man afhentet på sin bopæl og bragt hjem igen. Det er også muligt at blive bragt til og fra gudstjeneste i pastoratet i form af et lift med privatbil af nogle af de øvrige kirkegængere. Man kontakter blot senest to dage før gudstjenesten Else Østergaard, Grenstenvej 17, Stevnstrup, 8870 Langå, tlf. 86 46 71 51, der så vil formidle kørsel til og fra kirke.