

4. maj i Stevnstrup – I fællesskab, men hver for sig

Tænd et lys og læs om Gertrud og Carl i Stevnstrupbogen

"Carl og jeg mente nu, at det nyttede!" Så enkelt, ydmygt, men bestemt sammenfattede Gertrud Pedersen den store indsats og de ofre, som Carl Pedersen, hendes mand, og hun selv ydede under besættelsen.

På Stevnstrupegnen var det planen, at 75-året for befrielsen den 4. maj skulle have været afholdt i Grensten kirke til minde om den indsats og de ofre som frihedskæmperægteparret Gertrud og Carl Pedersen ydede under den tyske besættelse.

Men sådan kan det jo ikke blive i år. Så derfor vil Stevnstrup mindes 75-året for Danmarks befrielse og frihedskæmperægteparret Gertrud og Carl Pedersen på følgende måde.

**Mandag, den 4. maj, fra kl. 16.00 vil alle kunne hente et stort gratis lys ved Brugsen
Men bemærk. Vi holder afstand, også når vi henter lys!**

De meget flotte lys er skænket af Eventsekretariatet i Randers Kommune til minde om 75-året for Danmarks befrielse. Udlevering af lys sker ved Børge Jensen og Ingemann Schnetler som repræsentanter for kirken og menighedsrådet, Per Johansen for Stevnstrup Brugs og Lars Stegsted Rasmussen for Stevnstrup Seniorerne.

Gertrud Pedersen – *en af Toldstrups piger* – var medarbejder og kurer for Jens Toldstrup, den jyske modtagechef, der i samarbejde med Fl. Juncker i England og de allierede koordinerede al våbenedkastning i Jylland.

Carl Pedersen var politibetjent og modstandsmand i Randers – en periode som byleder. Carl Pedersen afsluttede besættelsen i tysk fangenskab, og mærket af det hårde ophold blev han hentet hjem til Danmark af De Hvide Busser, Røde Kors og Folke Bernadotte. Det lykkedes derimod på forunderlig vis Gertrud Pedersen at undgå tysk tilfangetagelse ved, at hun og Toldstrups modtageorganisation ustandseligt skiftede bopæl under krigens sidste år.

Tænd et lys den 4. maj og læs fortællingen om Gertrud og Carl Pedersen i Stevnstrupbogen "Stevnstrup – Byen mellem Floderne". Så er vi stadig lidt fælles, når vi hver for sig mindes 75-årsdagen for Danmarks Befrielse.