

Påskefejring 2020 i 3 dele - sammen med sognepræst Børge Jensen

1. Læs først teksten: **Lukasevangeliet kapitel 24 vers 13-35.**

Hvis du ikke har en Bibel, så gå ind på Google og skriv: **Bibelselskabet.dk** - så vælger du **Bibelen Online** - og finder frem til ovenstående tekst i Det nye Testamente.

2: Prædiken.

Kære menighed.

Som I alle ved, hærger en smitsom Corona-virus i verden - også i Danmark. Vores normale samværsformer er blevet stærkt begrænset. Mange mennesker er tvunget til at holde sig hjemme af hensyn til smittefaren. Vi kan ikke mødes, som vi har lyst. Det skaber ensomhed. Også gudstjenestelivet er sat på pause. Kirkerne er lukket for gudstjenester. Det betyder, at vi ikke kan mødes fysisk for at fejre påske sammen.

Således er udefra påførte forhold i høj grad bestemmende for såvel udadvendte aktiviteter som vores indre sindsstemning og livsmod.

Det er dog ikke altid de ydre og synlige ting, der helt bestemmer vores sindsstemning og livsmod. Nej, alt kan gå én imod - og så alligevel: Glæden, troen og livsmodet behøver ikke af sådanne ydre grunde at være helt væk.

"Hun har et beundringsværdigt humør", siger vi om et menneske, som er så hårdt ramt i alle de ydre ting, at det ikke er til at forstå, at hun stadig kan smile og le og have omsorg for andre.

Vi kender det også i mindre målestok. Man kan synes, alting er surt og trivielt. Jeg kan føle mig træt og opgivende i det ene øjeblik. Men i det næste øjeblik bliver jeg mødt af forårssolen, og pludselig står alt i et helt andet og bedre lys.

- - -

I dag møder vi så to mænd (disciple) på vej mod byen Emmaus, og det er tydeligt, at de ikke ser lyst på noget. De har mistet livets mening og indhold. Alt håb er ude, fordi han, som de havde sat alt deres håb til, han er død - endda på et kors som en forbryder.

Alt det, de troede, at han skulle opnå for dem og deres folk - alle deres håb og drømme om frihed, sikkerhed og tryghed, er styrtet sammen som et korthus. Deres vandring er en "ørkenvandring" uden mening og uden udsigt til forandring.

Mon ikke vi alle sammen kan forstå, hvilke følelser, der raser i de to mænd, for vi har vel alle på et eller andet tidspunkt prøvet at stå i en situation, der ligner den, de befinder sig i.

Det er det, der sker med os, når vi fyldes af sorg over alt det, der ikke blev, som vi troede eller håbede.

Men håbet ER der stadig - i solen, varmen - i det liv, som stadig er der og skal leves - selv på trods - fordi det skal leves sammen med dem, vi elsker og holder af.

Og det er netop det, der bliver så fint illustreret i evangeliet, for de to mænd er uden håb. Alt ser meningsløst ud, lige indtil de møder denne fremmede, som slår følge med dem.

Denne fremmede, som VI ved, er Jesus selv, men det ved de ikke - han formår at forklare dem det, de ikke kan sige sig selv! Han formår at tale ind i deres angst, afmagt og håbløshed. Han holder, så at sige, den første påskeprædiken nogen sinde, idet han indgyder dem mod og livsglæde. Han giver dem håb, og de finder igen mening med det hele.

Først da han bryder brødet med dem, forstår de, hvem det er, de har gået sammen med hele dagen, og i det øjeblik er han væk, for Jesu følgeskab er det os kun givet at se og opfatte i glimt.

Brødsbrydelsen fra skærtorsdag aften er tegnet - koden - der åbner de to disciples øjne for, hvem han er. Koden er den samme for os i dag. Også vi har brug for en kode - et tegn, der fortæller os, at Jesus Kristus er hos os. Når vi i nadveren modtager Jesu Kristi legeme og blod i brødet og vinen, da er det et tegn på, at han er hos OS med trøst og opmuntring.

I brødet og vinen giver han os sig selv, så vi får del i ham, del i et levende håb

- et håb, der fortæller os, at vi aldrig er alene

- et håb, der trækker os ud af mismod og fortvivlelse, og giver os kræfter til at leve - også når livet går imod os og gør ondt.

I den opstandne Jesus Kristus har vi et håb, der tilmed sender os SELV ud for at trøste, lindre og give VORES medmennesker nyt livsmod.

GLÆDELIG PÅSKE!

3. Læs salme nr. **245 i Den danske Salmebog**: Opstandne Herre, du vil gå med os til verdens ende.

Hvis du ikke har en salmebog, så gå ind på Google og skriv: **Opstandne Herre, du vil gå** - så kan du vælge Salmebogen Online - og du har teksten i højre spalte. I venstre spalte kan du vælge at høre melodien.