

## Juleaften 2020 - sammen med sognepræst Børge Jensen

Hvis I er sammen med andre, så vil jeg anbefale, at en af jer læser juleevangeliet og prædiken højt for de andre.

### 1. Lukasevangeliet kapitel 2 vers 1-14.

Hvis du ikke har en Bibel, så gå ind på Google og skriv: **Bibelselskabet.dk** - så vælger du **Bibelen Online** - og finder frem til ovenstående tekst i Det nye Testamente.

### 2. Prædiken.

Kære menighed.

Der er vel ingen tvivl om, at jul er noget særligt. Derfor rammer det os ekstra hårdt, at vi ikke kan fejre jul i vores kirker i år. Men hvad er det så, der gør julen til noget særligt?

Er der nogle af jer, der har prøvet at forestille jer, at julen slet ikke fandtes - eller at den blev afskaffet. Hvad ville der ske, hvis juletræ - julepynt - julemad - julegodter og ikke mindst julegaver ikke var der mere? (Hvad vil I sige til det, børn?)

---

Sådan var det lige ved at blive engang i en lille by, som hed Hvemstrup - hvor alle i byen elskede julen og dens traditioner. Men lige uden for byen oppe på en bakketop boede der en underlig mand, som hed Grink.

Grink hadede simpelthen juletiden. Han var så irriteret på alt det der: ”Jul-mig-her og jul-mig-der”. Nede i byen var der ingen, der kunne forstå, hvordan man kunne hade julen.

Måske var Grink vred, fordi hans hoved ikke var skruet rigtigt på?

Nej - sandheden var, at han havde en hjertefejl. Hans hjerte var to størrelser mindre end alle andres.

Har I hørt om det før? To størrelser mindre end alle andres hjerter!

Mest af alt var han træt af julelarmen. Der var altid en frygtelig trængsel og larm op til jul nede i Hvemstrup.

Et år havde Grink fået nok af al den larm, og han besluttede sig for at STJÆLE julen.

Så manden med det lille hjerte listede sig ind i Hvemstrup om natten og stjal alle julegaver, julepynt, julemad og alle juletræer.

Og julemorgen kunne han slet ikke vente til, at byens beboere skulle vågne op, så han kunne komme til at nyde deres voldsomme ramaskrig.

Men alt imens, at Grink står oppe på bakketoppen og fryder sig over, at han har ødelagt julen for alle de tåbelige mennesker - så sker der noget overraskende: Han hører, at de SYNGER nede i byen: "Det kimer nu til julefest, det kimer for den høje gæst".

De synger stadigvæk deres julesange - og de er så glade! Det havde han ikke regnet med.

Mærkeligt? Grink tror ikke sine egne ører. Han bliver i første omgang rasende, men så

kommer han til at tænke på, hvordan julen egentlig kom til verden: Den kom uden julepynt. Den kom uden julemad, uden julemand, uden julegaver.

Pludselig indser Grink, at julen er må være MERE end gaver og pynt. Den tanke har han aldrig haft før: Måske betyder julen noget andet og mere?

Jo, han tænker rigtigt: Der er noget helt særligt ved jul. Fortællingen om Grink fortæller os om det særlige ved jul. Julens glæde er MERE end pynt og mad og gaver.

Lige meget hvor mange lyskæder, der er på dit hus - lige meget om du skal have gås, kalkun, and eller flæskesteg i aften - lige meget hvilke gaver du skal pakke op i aften - så er intet vigtigere end historien om Jesusbarnet, og om hvordan Gud trådte ind i vores verden.

Ikke for at STJÆLE vores glæde, men for at GIVE os glæde.

Den første jul i Betlehem, da Jesus blev født, havde ikke julepynt, juletræer eller en masse lyskæder. Nej, vi hører bare om, at Maria og Josef rejser til Betlehem for at blive indskrevet i det lokale folkeregister, og at der ikke er plads til dem på noget hotel, så de må bo i en stald. Og Jesus blev født i stalden. Maria lagde ham i en krybbe.

Den første jul handlede kun om én eneste ting: Jesu fødsel. Den første jul blev holdt på et usædvanligt sted på en usædvanlig måde. Men det blev jul - en jul, som ingen Grink kan stjæle.

- - -

Julens gode nyhed til os er, at julen er reddet, fordi Jesus fuldførte sin opgave her på jorden. Han blev født som et lille og sårbart spædbarn. Han voksede op og levede det liv for sine medmennesker, som ingen af os formår. Og døde og opstod påskemorgen for vores skyld.

Derfor bliver det altid jul, selv uden mad, gaver og juletræer. Der er altid noget at fejre. Lige meget hvilke traditioner vi har.

Julens budskab kan ingen tage fra os. Den er ikke som det batteridrevne legetøj, der ligger under juletræet, og som løber tør for batteri 2. juledag.

At Jesus blev født er en gave, som varer ved og ikke har ende. Og hvis nogen (eller noget træls i tiden) forsøger på at stjæle din juleglæde - eller hvis du er træt af pakkeleg og juleræs, så husk på, at julen handler om mere end stress og jag og konfekt, men om noget langt bedre. Julen handler om, at der banker et hjerte, der ikke er to størrelser for lille, men et hjerte, der er så stort, at det elsker os alle sammen. Nemlig Guds hjerte.

Guds store hjerte banker for dig og mig. Guds store hjerte banker for, at vi skal opleve den sande juleglæde. For således elskede Gud verden, at han gav os sin enbårne søn.

Jeg ønsker jer alle en GLÆDELIG JUL!